

Zondagsbrief

4e jaargang, nummer 14

Zondag 4 september 2022

Kleur van de zondag: **groen**



Mededelingen

Kerkdienst 4 september

Deze zondag lezen we het tweede deel van een tweeluik over koning Hizkia. II Koningen 20 gaat over de toenmalige grote wereldproblematiek, Assyrische en Babylonische heersers die andere landen, ook Israel, onder de voet lopen, politieke deals proberen ze te sluiten, er wordt gelobbyd. Een wereld in crisis. Niets nieuws onder de zon wat dat betreft.

Maar II Koningen 20 gaat tegelijkertijd over het lijden van één mens, die ernstig ziek wordt, Hizkia, een koning ten dode opgeschreven. Hij geneest, wonder boven wonder. 15 jaar tijd van leven krijgt Hizkia erbij!

Vandaag in de dienst horen we het tweede deel van II Koningen 20: 12-21. Wat doet koning Hizkia nu met die extra levenstijd? Waar richt hij zich op?

Het brengt mij bij de vraag: Wat doe ik met de tijd van leven die mij is gegeven? En het scherpt ons kritische blik op de politieke deals die in onze tijd gesloten worden: in wiens belang is dit?

Buurten In De Kerk – Gesprek Met Een Knapzak



Lijkt jou het ook leuk om elkaar in de gemeente beter te leren kennen, en samen een goed gesprek te hebben? Doe dan mee met de Knapzakkengesprekken in het Startweekend op zondag 25 september.

De bedoeling is dat je om 11.00 uur na kerkdienst en koffie met iemand, die jij niet (goed) kent, een wandeling maakt. Jullie krijgen samen een knapzak, waar voor

beiden iets te eten en iets te snacken in zit, en een kaartje met vragen. Deze vragen dagen uit iets van jezelf te vertellen aan de ander en te komen tot een mooi gesprek samen. Tijdens een wandelroute heb je een uur de tijd om zo één persoon uit de kerk beter te leren kennen.

Ben je niet zo mobiel, kies dan een bankje ergens bij de kerk of op de route en voer daar samen het knapzakgesprek.

Voor de kinderen is er tijdens het knapzakkengesprek speelgelegenheid en oppas bij het Trefpunt

Na het knapzakkengesprek komen we weer samen in het Trefpunt voor een heerlijke gezamenlijke lunch.

We zijn benieuwd of er 150 mensen in onze gemeente zijn, die deze uitdaging aannemen!

Meld je aan, graag voor 19 september, dan maken wij een knapzak voor je en koppelen wij je aan een ander.

Je kunt je inschrijven bij Gré Westerhof

Telefoonnummer 0612651330 Email : grewesterhof01@gmail.com

De organisatie is in handen van Anne Stelma, Gré Westerhof en Coby de Haan
Ds Coby de Haan

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar de heer en mevrouw Peter en Annie van Dijk-Burghout, Scheepjeshof 103.

Vakantie Anne Stelma

Ik heb vakantie vanaf zaterdag 3 september tot en met zondag 18 september. In deze periode kunt u voor dringende pastorale zaken terecht bij de andere pastores. U kunt voor vragen ook altijd contact opnemen met de scriba Carla van Maasakkers, via: 06-31363131.

Hartelijke groeten,

Anne Stelma - Ribberink

De diaconale collecte van zondag 4 september a.s. is bestemd voor:



December is voor veel mensen een feestelijke maand.

Dat niet iedereen volledig in die feestvreugde kan delen, is helaas een feit. Voor velen is december vooral een maand, die benadrukt hoezeer zij aan de zijlijn staan. Mooi dat er mensen zijn die omzien naar diegenen die het minder hebben getroffen. Een van de organisaties die er juist in de decembermaand voor anderen wil zijn, is stichting NN. 'NN' staat voor 'nomen nescio', ofwel: de naam onbekend.

Doelstelling

Stichting NN verstrekt al jarenlang aan het einde van het jaar voedselpakketten aan mede-Veenendalers met een minimuminkomen. Het gaat om een groot aantal mensen en gezinnen, die met zeer bescheiden middelen moeten zien rond te komen. Onze stichting doet haar werk in absolute anonimiteit en met grote zorgvuldigheid i.v.m. de privacy van betrokkenen. De adressen worden, met toestemming van de betrokkenen, aangeleverd door de Gemeente Veenendaal, (charitatieve) instellingen en de diaconieën van de verschillende kerken, welke bekend zijn met de doelgroep van de stichting. Particulieren kunnen om organisatorische redenen geen namen doorgeven.

Giften Dankzij de giften van bedrijven, kerken en particulieren, kan stichting NN elk jaar weer honderden levensmiddelenpakketten uitdelen.

Meehelpen

Het is heel belangrijk dat er genoeg geld binnenkomt om de gezinnen te kunnen verrassen!

Dus draag bij aan de collecte op zondag 4 september a.s.

Of maak uw bijdrage over naar NL95 SNSB 0922 7811 76 t.n.v. stichting NN in Veenendaal.

Wandeling PGV 10 september a.s..

Zaterdag 10 september starten we weer met een seizoen vol wandelingen. Deze wandelingen organiseren we vanuit Zuid-West, maar ze zijn bestemd voor iedereen die graag met ons mee wandelt.



De rondwandeling van zaterdag 10 september voert door een gevarieerd, heuvelachtig bosgebied met prachtige beukenlanen, een mooi smeltwaterdal, een uitgedroogde sprengenkop en een goed onderhouden heideveld. De lengte van de wandeling is 7,4 km. We starten om 9.30 uur. Zorg dat u op tijd bent. Start- en eindpunt is niet de Petrakerk maar de parkeerplaats "Groene Entree Prattenburg", schuin tegenover restaurant "3 Zussen", Kerkewijk-zuid 115, Rhenen, nabij Veenendaal. Halverwege nemen we een korte rustpauze. Neem -als u daar behoefte aan heeft- zelf iets te eten en/of drinken mee.



Opgeven voor deze wandeling kan tot vrijdagavond 9 sept. 20:00 uur op

zw-wandelgroep@pkn-veenendaal.nl.

of telefonisch bij Geert Flobbe tel. 06 25577943

Een ontmoetingsplek in Veenendaal??

Wist u dat in Veenendaal al vele jaren een plek is waar mensen welkom zijn om een kopje koffie te drinken, te lunchen of een warme maaltijd te gebruiken?

Een plek waar jouw kerk elk jaar aan meebetalt samen met nog 6 kerken in Veenendaal?

Toch is de naamsbekendheid nog steeds matig. Gelukkig weten gasten die plek wel te vinden en zijn ze er heel welkom. Dat komt door een team van vrijwilligers (vrouwen en mannen) die genieten van dit vrijwilligerswerk. Het kost ze niet veel tijd en inspanning maar ze voelen wel zich betekenisvol voor hun naaste. Kijk

hier eens naar het promo filmpje van de Zevensprong.

<https://inloophuisde7sprong.nl>

En als je nu denkt: 'misschien is dat iets voor mij' dan ben je heel erg welkom als gast of als medewerker. We informeren je graag. Dat kan via de website of via persoonlijk contact

Voor de PGV is dat mogelijk door te bellen of te mailen naar:

Marja Iskarous: 06-86667054, marjaiskarous@gmail.com

Tine Stegenga: 0626938035, jtstegenga@gmail.com

Aarzel niet langer. We zijn blij met je reactie.



22 september, Trefpunt Dennenlaan 5, aanvang 20.00 uur:

Almatine Leene (1984) over: “de toekomst van de kerk”

De startzondag en de daaraan voorafgaande activiteiten vinden dit jaar plaats op de weekenden 17 en 18 september (Open Hof) en 24 en 25 september (ZW Petrakerk). In een tijd waarin de kerk steeds minder belangrijk lijkt te worden is daar op 22 september om ons te motiveren en te inspireren ds. Almatine Leene. Een jonge predikante, die theoloog van het jaar 2021 was. Met haar achtergrond (vrijgemaakt gereformeerd) en haar ervaring in het buitenland is zij de persoon die ons kan helpen om perspectief te blijven zien. Graag nodigen wij jou uit om te komen luisteren en mee te praten. Wat heeft zij te melden en wat zij kan bijdragen aan jouw keuzes voor jezelf en je gezin.



Iedereen is welkom dus neem gasten mee: vrienden en vriendinnen.

Voor meer info zie de website van de Petrakerk!

<https://www.petrakerk.nl/uploads/klant270/files/Almatine%20Leene.pdf>

Van harte welkom! Toegang vrij, er zal een collecte zijn bij de uitgang.

KRINGLOOPMARKT
Geef je spullen een tweede kans!

Zaterdag 24 september a.s. van 10:00 – tot 15:00 uur.

De voorbereidingen voor de kringloopmarkt zijn in volle gang. De opbrengst bestemmen we voor de **herinrichting van de binnentuin**. Die gaat binnenkort op de schop om de regenafvoer te vernieuwen. Van de gelegenheid willen we gebruik maken om de tuin opnieuw, groen, in te richten.

Maar we hebben nog behoefte aan:

1. **VRIJWILLIGERS** om kleding en spullen uit te zoeken en sorteren, boeken te sjouwen, verkopen op zaterdag en in de loop van de middag alles weer opruimen. Uit ervaring weten we dat het erg gezellig is dus ... meld je aan per e-mail: zw-actief@pkn-veenendaal.nl of bel **Daniëlle: 06-14156236**



2. **Kleding**, gezien de tijd van het jaar zal met name herfst en winterkleding goed verkoopbaar zijn. U kunt natuurlijk ook nog steeds verkoopbare spullen, boeken, cd's en lp's inleveren op dinsdagochtend

Laten we er met elkaar een bruisende kringloopmarkt van maken!

Voortgang ventilatie



De klusgroep heeft de luchtinlaatroosters geplaatst en aangesloten. Op een ingesteld CO2 niveau gaan de roosters open om verse lucht binnen te laten. Tegelijkertijd gaat de afzuiger op het dak van het koor aan. Hierdoor ontstaat een luchtstroom welke enerzijds vervuilde lucht afvoert en anderzijds verse, schone, lucht aanvoert.

De verse lucht stroomt door de radiatoren en wordt daardoor enigszins verwarmt. Om zoveel mogelijk warmte te benutten worden nog vensterbanken boven de radiatoren aangebracht. Die vensterbanken zijn gemaakt van kerkbanken die we niet meer gebruiken. Ook op die manier zijn we circulair bezig. Met de installatie van de inlaatroosters is het ventilatie project voltooid, in de komende weken zullen we de werking van het totale systeem nog nauwkeurig testen.

Mocht in het najaar / winter blijken dat verwarming van de lucht onvoldoende is kunnen elektrische verwarmingselementen in de inlaatroosters geïnstalleerd worden.

Kijkcijfers dienst 28 augustus 2022

Direct:126 Opname:53

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest.

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief**

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl



Protestantse Gemeente
Veenendaal